

# Banderpatti

## Straatproject India Nieuwsbrief november 2015

In dit nummer leest u de volgende onderwerpen:  
Overdenking van de schrijfster  
Verslag Directeur  
Brieven van kinderen  
Verslag leraar Teresa Day School  
Global Care Foundation  
Kerstfeest India

### Overdenking

Toen ik ons team in India vroeg om wat foto's te sturen voor de nieuwsbrief, viel mij deze foto op. Mijn gedachten gingen even terug naar mijn bezoek aan India in 2002. In 1<sup>ste</sup> instantie wilde ik me helemaal niet laten verplaatsen in een riksja want zo dacht ik, "dat zo'n man het maar zwaar had met al die mensen achter in".



Toen ik dit aangaf kreeg ik als antwoord "Als meer mensen zouden denken als jij dan heeft deze man geen verdienste en geen eten voor zijn gezin". Daar had ik als westerling natuurlijk niet goed over na gedacht. Deze mannen verplaatsen mensen van de vroege morgen tot de late avond. Dag in dag uit. Vaak is er niet genoeg inkomsten om gezond eten te kopen en veel van deze mannen hebben tbc en sterven aan tbc. Dus mocht u ooit in de gelegenheid zijn, stap dan maar gerust in.



Brief Directeur, graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iets over onze school te vertellen. Als hoofd van de school heb ik me voor 100% ingezet om van deze school de school te maken wat hij nu is. Een fijn gebouw met ruime lokalen en een goede ventilatie. Onderwijzend personeel die zich voor de volle 100% inzet. Ze zijn zeer bekwaam en begaan met de leerlingen. Als erop sociaal, emotioneel of lichamelijk gebied problemen zijn wordt hier aandacht aan besteed. Ook overlegt het onderwijzend personeel



de problemen over de leerlingen met mij. Zo weet iedereen wat er speelt en zoeken we naar een oplossing.

De leerlingen kunnen goed meekomen op school. Degene die problemen heeft met een bepaald onderwerp krijgt extra aandacht en kan gebruik maken van de bibliotheek. Als hoofd van de school kan ik u zeggen dat deze leerlingen zeer creatief en hongerig naar informatie zijn. Ze hebben een doel. Samen met hen werken we aan hun toekomst.



Brief, Beste Sponsor. Mijn naam is Afreen Khatoon. Ik hoop, dat het goed met u gaat. Ik zit in klas 8 en ik wil u wat vertellen over mijn familie. Ik kom uit een gezin van 4 personen. Mijn vader werkt met apen. Hij leert de apen

trucjes en geeft dan een show langs de weg. Zo verdient hij zijn geld.

Mijn moeder frituurt mais en verkoopt dat langs de straat. Verder heb ik nog een zusje van 4 jaar. Ik wil u vertellen hoe mijn leven veranderd is. Toen ik klein was zocht ik langs de straat naar brandbaar kool, plastic & papier, dit verkocht ik weer aan de winkels.



Op een dag zag tante Maloti mij en ze vroeg of ik ook naar school wilde. Ik zei ja... graag. Ze heeft met mijn ouders gepraat en het mocht. Hier denk ik nog vaak aan terug. Mijn leven zou heel anders zijn geweest als ik niet naar school was gegaan. Daarom wil ik al de sponsors bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Nu kan ik werken aan een betere toekomst.



Brief, Beste oom & tante, hoe gaat het met u. Ik hoop goed. Mijn naam is Md. Akkram, ik zit in klas 8, mijn favoriete vakken zijn wiskunde en wetenschap. Waarom ik dit zo leuk vind is omdat ik later accountant wil

worden. Ik doe op school goed mijn best om dit waar te maken. Ik vind verder al de onderwerpen op school interessant. De boeken leggen alles zo mooi uit met tekst en plaatjes zodat ik alles goed kan onthouden. Als we soms iets niet begrijpen of meer willen weten dan kunnen we de leraar hiernaar vragen.

We zijn laatst met school naar de botanische tuin geweest, om hier meer te leren over de planten. Er stonden ook oude bomen, deze waren wel 100 jaar oud. De leraar heeft ons verteld dat je verschillende planten kunt gebruiken voor de gezondheid en het maken van medicijnen en dat je van bomen papier kunt maken. Ik

vond het erg interessant en heb die dag veel geleerd. Wat ik verder erg leuk vind is cricket. Het is mijn favoriete sport. Samen met mijn vrienden spelen we na schooltijd cricket. Ik wil u bedanken voor uw hulp en dat u mij een kans geeft om naar school te gaan.

**Brief,** Mijn naam is Musariat Bano ik geef les aan de leerlingen van de Teresa Day School. Graag wil ik u iets vertellen over de leerlingen en de manier van lesgeven. De onderwerpen waarin ik les geef zijn: Engels, aardrijkskunde, geschiedenis & algemene kennis. Op onze school onderwijzen wij de leerlingen op een leuke en uitdagende manier. We laten de leerling veel aan het woord en helpen hen om in eigen woorden moeilijke teksten te verwoorden.

**Bij** elk onderdeel werk ik ernaartoe om alles goed en duidelijk over te brengen naar de leerling. Een stevige basis is goed voor verdere studies.



**Aan** de resultaten van de leerlingen kan ik zien of ik het onderwezen onderwerp goed heb uitgelegd, zijn ze geïnteresseerd en hebben ze vragen. De prestaties van de kinderen zijn goed. Ze zijn welgemanierd en houden zich binnen de school aan de afspraken en regels die hier gelden. De leerlingen zijn creatief in alles wat je aandraagt, dit alles zal zeker een positieve uitwerking hebben op hun verdere toekomst.

**Global Care nieuws** Sinds augustus dit jaar verkopen we onze thee & kruiden ook bij mijn marktkraam in Dokkum. Het gaat steeds beter met de verkoop. Ook hebben we thee mogen leveren voor kerstpakketten en via de website komt de verkoop ook langzaam op gang.



**Naast** de verkoop van thee & kruiden zijn we begonnen met het maken van home made producten. Sausen en sambal met Indiase kruiden.

Courgettes in het zoet/zuur, pompoen roerbak groenten en verschillende soorten jam.

**Er** wordt ons veel vaker om informatie gevraagd waar je de kruiden voor kunt gebruiken en in wat soort recepten. Ik ben begonnen met het schrijven van recepten en het gebruik van kruiden. Deze zullen t.z.t. op de website geplaatst worden.

**Verder** hebben we op de Buitenpostermarkt gestaan en met kerkenpaad in Jistrum.

**We** hebben jammer genoeg ook uitnodigingen af moeten zeggen, dit door tijdgebrek. Misschien dat we dit het komende jaar wel kunnen doen.



**Vrouwen special,** Net als voorgaande jaren mochten we dit jaar weer voor de bloemen zorgen tijdens de vrouwen special ook hebben we dit jaar thee en kruiden mogen verkopen en onze home producten.

**We** willen iedereen bedanken die ons dit jaar de mogelijkheid heeft geboden om onze artikelen te verkopen wat weer ten goede komt aan het Bander-Patti straatproject in India.

**Ook** willen we van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die ons op welke manier dan ook geholpen heeft. Het is een goed jaar geweest.

**Kerstfeest,** En dan is het alweer bijna december. Voor de kinderen betekent dit; uitzien naar het kerstfeest welke we ieder jaar weer plannen voor onze groep kinderen. Het samenzijn, het kerstverhaal en daarna het uitdelen van de cadeaus.



**Graag** willen wij dit jaar weer kerstfeest vieren met de kinderen en doen een beroep op u.

**Helpt** u mee om er ook dit jaar weer een onvergetelijke dag van te maken?

Uw bijdrage kan overgemaakt worden op NL32ABNA0411345168 "T.n.v. Kerstfeest India"

**Als** stichting wensen wij iedereen hele fijne kerstdagen en een gezond en gezegend 2016 toe.



Stichting Global Care Foundation  
☎ 0511454257 ✉ info@gcnl.org 🌐 www.gcnl.org  
Bank (IBAN): NL32ABNA0411345168

